



IEUWSBRIEF

Stichting Putten Roemenië Moldavië



Een gift aan onze stichting is volledig af-trekbaar voor de belastingdienst. Wij zijn een ANBI instelling. Doordat wij een volledige vrijwilligers organisatie zijn komt elke euro ten goede aan de hulpverlening in Roemenië en Moldavië.



STICHTING PUTTEN-ROEMENIË-MOLDAVIË

www.sprm.nl

Zomervakantie

De zomervakantie is altijd een mooie periode om terug te kijken. Dat doen wij als stichting ook en terwijl wij dat doen kunnen wij eigenlijk maar één ding zeggen: Wat is God trouw en wat zijn wij hier dankbaar voor.

Dankbaarheid is dan ook de rode draad in deze nieuwsbrief. De afgelopen maanden hebben wij opnieuw Gods goedheid mogen ervaren.

- De inzameling heeft nog nooit zoveel opgebracht, er was zelfs teveel voor in de vrachtwagen.
- Van diverse kanten ontvingen wij spontane giften. Niet alleen geld maar ook goederen zoals een vaatwasser en een wasmachine.
- Er waren weer meer dan genoeg vrijwilligers om te helpen bij de kledinginzameling.
- Alweer werd ons gratis een vrachtwagen ter beschikking gesteld voor het transport.
- 16 actieve jongeren die een deel van hun vakantie besteden om onze medemens in Moldavië te helpen.
- Vrijwilligers die kaarten maken en verkopen voor de stichting
- * Jan Mens en Nicoline Ruiter die iedere maand overgebleven medicijnen ophalen bij de Puttense apotheken, zodat deze niet worden weggegooid maar in Roemenië door huisarts Marika aan haar patiënten kunnen worden uitgedeeld.

Wij worden er stil van, stil voor God.

Namens het bestuur wensen wij u veel leesplezier en een hele fijne vakantieperiode toe.

Afscheid van onze voorzitter Gerard Maaskant

Na 25 jaar bestuurslid te zijn geweest van onze stichting, hebben wij begin dit jaar afscheid genomen van onze voorzitter Gerard Maaskant. Tijdens deze periode heeft hij maar liefst 85000 kilometer gereden tijdens de vele reizen naar Roemenië. Daarnaast heeft hij bij meer dan 20 projecten geholpen en is hij ook nog eens 20 jaar penningmeester en 5 jaar voorzitter geweest. Kortom, reden genoeg om hem een aantal vragen te stellen.

Gerard, hoe ben je eigenlijk in 1991 bij de stich-





Gift van de boeldag-commissie

Tijdens onze vergadering op 6 juni kregen wij bezoek van een aantal bestuursleden van de Boeldagcommissie. Al jaren mogen wij aan het einde van de boeldag de overgebleven kleding meenemen zodat wij deze weer naar Moldavië of Roemenië kunnen brengen. Maar dit bezoek ging over iets anders, uit handen van de heer Jan van den Bor ontvingen wij een gift van maar liefst €1.500,-. Wat een prachtig bedrag! Wij zijn hier heel erg blij mee, het blijft bijzonder om te merken hoeveel mensen oog hebben voor hun naaste. Iedere keer weer worden we verrast met giften en goederen. Heel hartelijk dank! Deze gift is bestemd voor de projectkas van de jongerenreis.

Inzameling voor Moldavië

Noteert u vast onderstaande data in uw agenda, dan weet u wanneer u uw kleding en andere hulpgoederen in kunt leveren in de Arendshof:

Woensdag 13 september
13.30-15.30 uur

Vrijdag 15 september
13.30-15.30 uur +
19.00-21.00 uur

Zaterdag 16 september
09.00-12.00 uur

Woensdag 20 september
13.30-15.30 uur



ting terecht gekomen?

Destijds waren er een aantal betrokken gemeenteleden die al voor de val van Ceaușescu in 1989 in het diepste geheim naar Roemenië gingen. Met Bijbels en hulpgoederen werden de christenen in dat communistische land bezocht. Na de omwenteling werden de goederentransporten steeds groter, eerst met personenauto's, toen met kleine busjes met oplegger tot kleine en uiteindelijk grote vrachtwagens. Iedereen verzamelde spullen in zijn eigen schuur of garage. Om het diaconale werk in de gemeente meer gestalte te geven werd gevraagd om een diaken aan de werkgroep Roemenië toe te voegen. Destijds was ik diaken en zo ben ik betrokken geraakt bij het werk in Roemenië. Eén van de eerste dingen die toen geregeld is dat de kledinginzameling in De Aker kon plaatsvinden, vanwege de steeds groter wordende transporten. En vrij snel daarna werd de Stichting Putten-Roemenië opgericht.

Je bent heel vaak in Roemenië geweest, hoe was je eerste reis?

Samen met Evert Kous en Henk van de Brink ben ik in 1991 naar Viisoara en Triteni Coloni geweest. Dit was een transportreis met kleding. Alleen de heenreis duurde toen al langer dan twee 2 dagen vanwege de lange wachttijden bij de grens en de verschrikkelijk slechte wegen in Roemenië. Contact met thuis was niet mogelijk, mobiele telefoons kende wij toen nog niet en daarom belde wij in Hongarije in een telefooncel nog even naar huis. Hartverwarmend was de gastvrijheid van de mensen daar.

Wat is je mooiste herinnering?

Er zijn natuurlijk vele mooie herinneringen, maar een hele bijzondere is toch wel die aan dominee Szatmari in Remetea. Die kon al lang met pensioen gaan maar dat wilde hij niet omdat hij als droom had dat eerst de molen in het dorp weer moest gaan werken. Hierdoor konden boeren weer hun graan laten malen en kon de kerk ook zelf inkomsten genereren. Hij had 14.000 Mark van het bisschopshuis (soort classis) gekregen om dit te realiseren.

In vol vertrouwen gaf hij dit geld aan ons mee met het verzoek dit te gebruiken voor de aanschaf en bouw van de molen. Uiteindelijk heeft dit project meer dan 100.000 gulden gekost (allemaal giften en subsidie). De molen heeft meer dan 15 jaar gedraaid, veel meel opgeleverd voor de boeren, werkgelegenheid gecreëerd en inkomsten voor de kerk. Echt een prachtig project!

Waren er ook dieptepunten?

Bij dieptepunten denk ik direct aan het overlijden van ons stichtingslid Hennie van de Kamp en het ongeluk tijdens een sponsor-fietstocht waarbij Henk Hardeman is overleden. Dit verdriet gaat ver uit uit boven teleurstellingen die ik in Roemenië heb meegemaakt. Want dan heb je het over het feit dat in Roemenië alles langer duurt, afspraken niet worden nagekomen of je slachtoffer wordt van ambtelijke willekeur.

Wat heeft het jou persoonlijk gebracht deze 25 jaar? Wat heeft het jou persoonlijk gebracht deze 25 jaar?

Het heeft mij vooral heel veel gouden momenten en prachtige herinneringen opgeleverd en je leert ervaren dat Gods Koninkrijk wereldwijd is, door de contacten met de broeders en zusters daar. Tijdens de reizen zat je met z'n vieren vaak 24 uur lang

in de auto. Dan leer je elkaar echt kennen en bespreek je alles met elkaar. Wat ik ook nooit zal vergeten zijn die vele vrijwilligers (meer dan 100) die er altijd weer waren om te helpen bij de inzamelingen, dit was niet alleen fijn maar ook erg gezellig en scheidt een band. Zonder die vrijwilligers had het werk niet zo'n grote vlucht kunnen nemen.

Als laatste, heb je nog een boodschap voor ons?

Waar jullie zeker meer door moeten blijven gaan is onze christelijke broeders en zuster helpen. Laat de hulpvraag bij hun, waar hebben zij behoefte aan? Het is soms een druppel op de gloeiende plaat maar zeker een druppel op de goede plaats. Zo mag je tekenen van het komende koninkrijk van God hier op aarde oprichten. Tot eer van God en tot zegen van onze naaste.

Bezoek Yuri en Helena aan Putten

Van 19 tot 24 april zijn Yuri en Helena Antoci uit Moldavië bij ons te gast geweest in Putten. Yuri is voorganger in Causeni en de centrale contactpersoon voor onze stichting. Het was voor hun de eerste keer dat ze in Nederland waren. Een hele bijzondere ervaring!

Tijdens zo'n bezoek besef je weer eens hoe goed wij het hier hebben, zo goed dat je je er soms zelfs voor schaamt. Yuri en Helena waren speciaal gekomen voor de bruiloft van Ruben en Marian van Oostende. Dit was voor Yuri en Helena dan ook het hoogtepunt van deze reis. Ook indrukwekkend vonden ze de rondleiding en presentatie door Evert de Graaf bij Het Vrouwtje van Putten en het bezoek aan de Gedachtenisruimte. Zondags hebben ze 's ochtends de dienst in de Oude Kerk bezocht en 's avonds zijn ze naar de Hersteld Hervormde Kerk geweest. Fijn dat Yuri ook tijdens de dienst de mogelijkheid kreeg om de groeten van zijn gemeente aan ons over te brengen. Al met al drukke maar mooie dagen en goed om op deze manier de onderlinge band verder te versterken.

Situatie Remetea

In de nieuwsbrief van vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over de vervelende situatie in Remetea. Er was daar discussie binnen de gemeente over de verdeling van de kleding en hulpgoederen. In het voorjaar hebben wij Remetea opnieuw bezocht en met alle betrokkenen gesproken. De afspraken die gemaakt waren zijn nagekomen en het is fijn om te merken dat er geen problemen meer zijn met betrekking tot de verdeling van de kleding. Ook op persoonlijk vlak zijn de meningsverschillen uitgesproken tussen dominee Szigeti en de bezorgde gemeenteleden. Fijn dat dit zo is opgelost is en we nu weer samen onze blik op de toekomst kunnen richten. Tijdens ons bezoek hebben we ook gezien dat de bouw van de pastorie gestaag vordert. Zodra deze af is zal de oude pastorie gebruikt worden voor catechisatie en andere kerkelijke activiteiten.

Jongerenreis Moldavië

Nog maar een paar dagen en dan is het zover. Een enthousiaste groep van 16 jongeren uit Putten vertrekt op 14 juli naar Causeni in Moldavië. Tijdens deze week zullen ze vooral hun tijd besteden aan het opknappen en schilderen van een gebouw achter de kerk, zodat dit onder andere weer geschikt is voor de opslag van hulpgoederen. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en



Verkoop voedselpakketten

Ook dit jaar verkopen we weer voedselpakketten voor onze allerarmste broeders en zusters in Moldavië. De voedselpakketten kosten €10,- en zijn vanaf begin september ieder geval te koop bij:

- Domburg Kaas, Noten & Wijn
- Kwaliteitsslagerij v.d. Berg
- In de Arendshof tijdens de kledinginzameling



ontmoeting met jongeren en ouderen uit de gemeente om op die manier ook de onderlinge band te versterken. Tijdens de zondagse diensten zullen zij de groeten overbrengen van onze gemeente. Daarnaast zullen ze ook weer een aantal middagen besteden aan kinderwerk en evangelisatie. Door de kinderen in de gemeente wordt hier al enorm naar uitgekeken.

Nu horen wij u denken.... wat kost dat wel niet zo'n reis? En wie betaalt dat?

Ook dat is een bijzonder verhaal. Het geld voor deze reis betalen ze zelf en daarnaast hebben ze een projectkas om in Moldavië te besteden aan de verschillende goede doelen. Voor dit laatste hebben ze de afgelopen periode heel veel sponsoracties gedaan. Van het wieden van onkruid, het kloven van hardhout tot het helpen bij de renovatie van het dak van de Oude Kerk. Niets was te gek!

Hiermee hebben ze het prachtige bedrag van maar liefst €10.050,- opgehaald. In de volgende nieuwsbrief zullen wij uitgebreid verslag doen van deze bijzonder reis!

Casa Filadelfia bedankt ELECTRO WORLD VAN ROSSEM!

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië steunt al jaren het kindertehuis Casa Filadelfia in Ghiroda, een klein dorpje naast de grote stad Timisoara in Roemenië. Hier worden circa 12 kinderen opgevangen die er alleen voorstaan en ze groeien daar in een veilige omgeving op.

Drie speerpunten van Casa Filadelfia zijn:

- Je leert en ervaart dat je geliefd bent
- Je wordt gewezen op je verantwoordelijkheid in de maatschappij
- Je hoort het evangelie van Jezus Christus

In zo'n groot gezin is er altijd van alles nodig en slijt alles ook nog eens sneller. Daarnaast zijn ze afhankelijk van giften en donaties om rond te kunnen komen. Hoeveel wassen daar worden gedraaid en hoe vaak de vaatwasser aanstaat is voor ons moeilijk voor te stellen... Dus als er iets kapot gaat is er een echt probleem...

Hoe mooi is het dan dat een Puttense ondernemer zich spontaan meldt om een vaatwasser en wasmachine te schenken voor dit goede doel. Wij zijn er stil van en kunnen alleen maar zeggen: Electro World van Rossem bedankt!

Een ondernemer met niet alleen een hart voor de zaak, maar ook het hart op de goede plaats!



Colofon:

Jaargang 2017 • juli • nummer 1
Eindredactie Bernard-Paul Hakkenberg
Ontwerp en Druk Drukkerij Bout bv

Bestuur:

Marco Aalten, Kerkstraat 139 • tel. 361596
Hans Alderliesten, Halvinkuizerweg 68 • tel. 358779
Henk Bout, Davelaarsgoed 30 • tel. 353759
Kees Doppenberg, Papiermakerstraat 32 • tel. 06-22463869
Bernard-Paul Hakkenberg, Torenlaan 12 • tel. 350468
Jan Louw, Klaas Frisohof 19 • tel. 06-19204988
Cees van den Pol, Eemtenpolweg 3 • tel. 06-10034423
Bertina van Oostende, Vervoornstraat 8 • tel. 360489
Wijmie Rozendaal, Verzetslaan 6 • tel. 358664

Als u een van de projecten wilt steunen kunt u uw bijdrage overmaken op NL31 RABO 0384 1222 13 t.n.v. Stichting Putten-Roemenië-Moldavië onder vermelding van de projectnaam.